

## VlierVrouwe

*Zij beschermt en schermt af met vlier- en zwijnkracht!*

*Ze heeft een omhullende cape (met kant dat naar vlierbloesem verwijst), vlierbeskleur haren, een zwijnvliere-fluitje. en een aarde(klei)knoop (voor het zwijn dat in de aarde wroet en modderbaden neemt), kleihartje en Vlierbloesemremedie.*

*Vlier is echt een magische struik. Elfen worden vaak in verband gebracht met de vlier. De vlier hoort bij Venus, met haar verzachtende, verzorgende, vrouwelijke kwaliteiten..*

*Ze is onlosmakelijk verbonden met Vrouw Holle, waarover dit verhaal bestaat: "Lang geleden liep Vrouw Holle door de sneeuw over de heide op weg naar de mensen. De dieren sliepen, maar ze voelde het sap in de planten al stromen, de lente was in aantocht.. Toen kwam ze op de vlakke een kale houderige struik tegen, het was een vlier. De struik vertelde vrouw Holle dat zij ongelukkig was, ze voelde zich zo onnuttig. De mensen wilden haar zelfs niet als brandhout. Vrouw Holle trok zich het geklaag aan en zei: "vanaf dit moment ben jij mijn struik. Ik noem jou vlier, en de mensen zullen mij als vliermoedertje kennen." En ze gaf de vlier genezende bast, sneeuwwitte bloesem en bloedrode bessen.*

*De mensen ontdekten al deze genezende eigenschappen en plantten overal vlier op hun erven en in tuinen. Bij huis groeide er een om huis en haard te beschermen. De zieken dronken het sap, de kinderen speelden in de schaduw en de witte bloesem geurde zoet...*

*Vlierhout kun je goed een vliere-fluitje maken. Met het fluitje kun je natuurwezens oproepen! Doe dat op een stille plek ver weg van mensen..."*

*bron: Brita Falk*

*Wilde zwijnen leven in een stabiele matriarchale groep ('rotte') en verdedigen hun territorium tegen indringers.*

*Ze zijn uitstekende ouders en beschermen hun kroost zelfs met hun eigen leven als het moet.*

*Hier op een strategisch punt van ons erf staat een Vlier om ons te beschermen.*

*Ik verzamelde vorig jaar wat van haar bloesems die ik in VlierVrouwe verwerkte.*